

Ter nagedachtenis.

Via haar moeder heb ik leren kennen een vrouw
Die mij kwam verzorgen heel eerlijk en trouw.
Zij was voor mij een zus met een warm hart
Die naast mij stond als ik het wat minder had
Vooral mijn zorgen en pijn voelde zij mee aan
Bracht wat medicijnen me om het over te laten gaan.
Zij gaf mij steun zoveel als ze kon
Was zij bij mij dan scheen er voor mij de zon.
Werd er door mij geklaagd en getreurd
Dan werd voor mij het leven opgebeurd.
We stonden eerlijk en open tegenover elkaar
Zo nodig zorgde de telefoon voor een fijn gebaar
Als de tijd is daar dat uitgespeeld is mijn leven
Wil ik alsnog mijn oprechte dank aan U geven
Ik ben U dankbaar voor de van U gekregen moed
Ben je dankbaar de laatste tijd van mijn leven was goed
Weet dat jij daar zeer veel aan hebt bij gedragen
Jij wist wat ik nodig had zonder het te moeten vragen

LARA bedankt

LARA BEDANKT

Lara